

## 1. ΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΥ ΤΟΥ BREXIT ΚΑΙ ΤΟΥ GREXIT

Μέσο: . . . . . TA NEA

Ημ. Έκδοσης: . . .09/05/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .09/05/2017

Σελίδα: . . . . . 34



# Το τρενάκι του τρόμου, του Brexit και του Grexit

Παρακολουθήσαμε την περφόρμανς του Ολλανδού Ντράις Βερχόφεν στο Fast Forward

ΤΗΣ ΜΑΙΡΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Απορμημένοι σταματούσαν χτες το μεσημέρι οι περαστικοί από την Πλατεία Συντάγματος, όταν στη θέση της περιβόητης και ατυχούς ρόδας έβλεπαν ένα «σπίτι» με την επιγραφή «Phobiarama». Και όση ώρα οι ευγενικοί άνθρωποι της Στέγης του **Ιδρύματος Ωνάση** τους εξηγούσαν ότι πρόκειται για έναν «στοιχειωμένο χώρο» που έστησε ο ολλανδός εικαστικός και σκηνοθέτης Ντράις Βερχόφεν, στο πλαίσιο του Fast Forward Festival, ειδικά για την Αθήνα, πίσω από το προστατευτικό κιγκλίδωμα οι καλεσμένοι δημοσιογράφοι για το preview προσπαθούσαν να διαχειριστούν την αμηχανία τους μπροστά στο άγνωστο. Ήταν κι εκείνο το δελτίο Τύπου που μας προσκαλούσε «να ξορκίσουμε τους φόβους μας, όταν τους κοιτάζουμε κατάματα», δεν ήθελε και πολύ ορισμένοι να αρχίσουν να ιδρώνουν, άλλοι να σπεύδουν να διαλέξουν ταίρι δίπλα στο οποίο να αισθάνονται ασφάλεια – διότι η σκηνοθετική οδγία προβλέπει είσοδο στον χώρο ανά ζεύγη – κι ορισμένοι να καταποιούν βιαστικά μισό Ζάναξ για να έχουν τα νύτα τους καλυμμένα.

Έδειχνε μία το ρολόι, όταν η πόρτα του οπιπιού άνοιξε. Μας υπέδειξαν να κατευθυνθούμε στην πόρτα 3. Για να γίνει αυτό έπρεπε να περάσουμε έναν ολοσκότεινο διάδρομο αναζητώντας τη διαδρομή ψηλαφώντας τους τοίχους. Πίσω από την πόρτα μετά βίας διακρίναμε ένα αυτοκινητάκι, από εκείνα τα συγκροούμενα των λούνα παρκ. Θα ξεκινήσει ξαφνικά και θα μας πατήσει; Να σταθούμε στην άκρη; Τη λύση μιάς έδωσε κάποιος από την παραγωγή

που προφανώς μας παρακολουθούσε και μας υπέδειξε να επιβιβαστούμε. Και σε λίγο η διαδρομή για να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας άρχισε πάνω στις ράγες όπου κινούνταν το αυτοκίνητο. Το σπύσιμο θύμιζε εκείνα τα τρενάκια του τρόμου στο λούνα παρκ, όπου φαντάσματα και αράχνες πετάγονται στον δρόμο σου, δράκοι και δράκουλες σου επιτίθενται. Μόνο τη θέση τους εδώ έχουν πάρει η τρομοκρατία και το Brexit, ο εθνικισμός και η Ακρα Δεξιά, οι πρόσφυγες, η πιθανότητα εξόδου από το ευρώ. Όση ώρα κρατά το ιδιαίτερο αυτό ταξίδι – περί τα 45 λεπτά – δεν είναι ο τρόμος το κυρίαρχο συναίσθημα. Ούτε όταν τα φώτα σβήνουν, ούτε όταν απειλείσαι από αρκούδες, ούτε όταν επιχειρούν να σταματήσουν τον δρόμο σου λάγνοι κλόουν, ούτε όταν ημίγυμνοι καλογυμνασμένοι άνδρες γίνονται συνεπιβάτες σου, ούτε όταν – λες και είναι συμμορία – σε πλησιάζουν οπλισμένοι. Περισσότερο είναι ο προβληματισμός που αισθάνεσαι όταν κατέβεις από το αυτοκινητάκι και βγεις ξανά στο φως του ήλιου. Κι εκεί συνειδητοποιήσεις πόσο έχεις συνηθίσει στην καθημερινότητά σου την τρέλα του Τραμπ, το παραλήρημα του Ερντογάν, την παράνοια του Ανθιμου, τα εθνικιστικά ξεσπάσματα του Μιχαολιάκου ή ακόμη πόσο εύκολα αναιρούνται στην ευρωπαϊκή και δη στην ελληνική καθημερινότητα τα αιτούντα δικαιώματα, όπως της ασφάλειας των πολιτών, που συχνά πυκνά προτάσσουν στους λόγους τους οι έλληνες πολιτικοί, όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μας αποκαιρετά...

## INFO

«Phobiarama» στην Πλατεία Συντάγματος από 9 έως 14 Μαΐου. Δευτέρα - Παρασκευή 18.00-22.00. Σαββατοκύριακο 11.00-13.00 και 18.00-22.00. Είσοδος ελεύθερη, απαραίτητη η προκράτηση θέσος στο <https://www.eventora.com/el/Events/phobiarama>